

Hej igen! Hoppas ni haft en fin sommar.

Vi är tillbaka i Luozi sedan mitten av juli. Början av vår Sverigevistelse var intensiv med församlingsbesök men bjöd också på fina möten och fint väder. Tack alla som engagerade sig för att ta emot oss i församlingarna och tack till er som kom och lyssnade på oss. I Sverige fick vi njuta av att träffa vänner och familj, äta mycket glass och god mat. Det blev många utflykter, några dopp i havet och lata dagar hemma. Resan gav oss möjlighet att reflektera över vårt arbete och liv i Luozi. Det har ju inte varit helt enkelt. Det finns mycket som vi uppskattar men det är också mycket som inte är så lätt. Vi hoppas och ber om att mycket kan hända på ytterligare ett år i Luozi. Vi ber att vi kan finna mer frid i tillvaron, inspiration i arbetet och en god dos tålamod. Att rätt dörrar ska öppnas eller stängas. Be gärna med oss!

När vi kom hem till Luozi var arbetet i fullgång med att förbereda för kyrkokonferensen. Som missionärer var vår främsta uppgift att närvara som Equmeniakyrkans representanter. En kyrkokonferens hålls vartannat år och det här året skulle kyrkoledaren och vice-kyrkoledaren, som valdes under förra konferensen, installeras under en festlig gudstjänst. Installationsgudstjänsten hölls på samma plats om förra årets väckelsekampanj. I år var det inte lika många besökare som i fiol men lika god stämning och många härliga köer. Det var framför allt en inbjuden manskör som var otroligt uppskattad och bjöd på en riktig show. Under gudstjänsten fick kyrkoledarna avlägga ett löfte, de fick förbön och sedan delades det ut gåvor till kyrkoledarna och deras fruar.

Dagen därpå var det dags för ytterligare en festlig gudstjänst, nu för att avskilja 15 nya pastorer. Det var flera kvinnor bland pastorskandidaterna. För att bli pastor i CEC måste man vara gift och som make eller maka till en pastor måste man signera ett dokument för att lova att flytta med sin partner i tjänsten och stötta hen. Det är ofta problematiskt för de kvinnliga pastorerna att få med sig sina män när de får tjänst i församlingar ute i byarna.

Efter två festliga dagar med gudstjänster var det öppningsgudstjänst för kyrkokonferensen. Förutom kyrkans alla pastorer som deltar ska även varje församling skicka två representanter. Under hela kyrkokonferensen diskuterades flera frågor. Man gick igenom ändringar i stadgarna, diskuterade namnbyte för kyrkan och omplacerade pastorer. Som pastor blir man tilldelad församling för att sedan arbeta där i några år tills kyrkoledningen bestämmer att det är dags att byta.

Efter kyrkokonferensen reste nästan alla våra kollegor från Luozi, det blev rätt tomt ett tag. Även vi var tvungna att resa till Kinshasa för att besöka tandläkaren då Samuel ramlat illa och slagit ut en framtand. Men att resa från Luozi har nu blivit ännu svårare än tidigare. Den ordinarie färjan har varit sönder i flera veckor och i stället får en liten reservfärja kämpa sig fram och tillbaka för floden men även den går sönder då och då. Det blir därför långa köer i färjeläget och en del upprördhet när det ska bestämmas om vems tur det är att åka. Vår resa och besök hos tandläkaren tog sex dagar på grund av väntan i olika bilköer och telefonköer till försäkringsbolaget. I

det här landet är tålamod något av det bästa som man kan packa med sig på resan och kanske lite kex...

Sist men inte minst så vill vi informera om att vi nu har Hilma och Kajsa hos oss från SVF Bibelskola. De har redan gjort ett år på Bibellinjen och fortsätter genom att först ha tre månaders praktik i CEC:s kyrkor i Luozi, med fokus på ungdomsarbetet, för att sedan arbeta som ungdomsledare i varsin församling i Sverige. Vi hoppas att de ska trivas här.

Be gärna för:

- Hilma och Kajsa – att deras vistelse här ska vara givande och positiv
- Det fortsatta arbetet på departementen och på sjukhuset
- Att vi får ha hälsa
- Vägledning om framtiden

Varma hälsningar från familjen Kiese!



Pastorerna samlas för att gå in tillsammans till ordinationsgudstjänsten



Informationsbord på kyrkokonferensen



Kö vid färjeläget



Hilma, pastor Samuel och Kajsa